

Ondersteboven zoekt huisgenoten

Inleiding

Per medio 2024 is er in Nieuwegein een nieuwe missionaire, christelijke woongemeenschap gestart: Ondersteboven. We wonen nu in een pand dat nog volop wordt verbouwd. Op termijn hopen we 4 appartementen, 4 studentenkamers, een gastenkamer en een gemeenschappelijke ruimte voor de gemeenschap en de buurt te hebben. We kunnen er dan met 10-12 volwassenen en een aantal kinderen samenwonen. De gemeenschap is opgericht door Benno en Berdine van den Toren-Lekkerkerker en Jaron en Miriam Jongeneel. We wonen inmiddels met 5 volwassenen en 1 kind en in het najaar van 2025¹ hopen we een nieuw appartement² klaar te hebben. Het appartement is 44m² met 1 slaapkamer en een ruim dakterras. Voor dit appartement zoeken we bij voorkeur een **stel**.



Visie Ondersteboven

We zijn enthousiast over Gods Koninkrijk dat de wereld op zijn kop zet, vandaar de naam Ondersteboven. In het samenleven als gemeenschap verlangen we ernaar om in balans te leven tussen *boven*, *binnen* en *buiten*.

Boven → We willen samen Jezus volgen en ons op Hem richten, door middel van gebed, Bijbel lezen, bezinning en muziek maken.

Binnen → Als gemeenschap delen we het leven in mooie en moeilijke momenten. Dit doen wij door bijvoorbeeld samen te eten en huisavonden te hebben.

Buiten → We delen ons leven als gemeenschap met onze wijk door missionair aanwezig te zijn, lokaal te leven, open maaltijden te houden etc.

Om deze balans te vinden ontwikkelen we een weekritme van gebedsmomenten, maaltijden, huisavonden en koffiemomenten. We willen niet de nadruk leggen op allerlei extra dingen doen. Het alledaagse leven delen wij met elkaar en met de buurt.



¹ De datum staat nog niet 100% vast omdat er nog verbouwd moet worden en dat is vaak onvoorspelbaar

² Appartement is grondig vernieuwd, geïsoleerd etc. Kale huurprijs: 995 euro.

Profiel huisgenoten

- Het leven met God en Zijn Woord bepalen de richting van je leven. Je bent kerkelijk betrokken en staat er voor open om je te verbinden aan Cross Culture Nieuwegein, een interculturele kerk in de wijk.
- Je wilt het leven delen met mensen in de gemeenschap. Zowel de goede als slechte momenten van het leven worden gedeeld en naast specifieke activiteiten die we doen, stel je jezelf open voor spontaan contact.
- Je wilt het leven delen met mensen uit de wijk. Je staat open voor mensen met hele andere achtergronden en geloofsovertuigingen, en weet tegelijkertijd goed je eigen identiteit als christen hierin vorm te geven.
- Je bent bereid om gemiddeld 1-2 dagdelen per week beschikbaar te stellen voor de gemeenschap.
- Je gaat conflicten niet uit de weg maar streeft actief de vrede na in relaties met de huisgenoten en buurtbewoners.
- Je vindt het gewoon erg leuk om samen te leven. 😊
- Huisvesting is niét je primaire reden om te hospiteren.

Hospiteerproces

Ben je enthousiast geworden van Ondersteboven en zou je met ons aan deze gemeenschap willen bouwen? Stuur ons dan een brief vóór 31 maart waarin je wat vertelt over wie je bent en waarom je met ons in Ondersteboven zou willen wonen. Verhoud je hierbij tot onze visie over Boven (God), Binnen (gemeenschap) en Buiten (missionair in de wijk). Zodra we de brieven hebben ontvangen, nodigen we een aantal mensen uit voor een kennismakingsgesprek. Als dat klikt, volgt er nog een vragenlijst en een vervolgggesprek.

Stuur je brief naar jaronjongeneel@hotmail.com

Heb je nog vragen? Bel dan naar Jaron: 0610475952.