

De Cloud: Ruth

- Wim Dekker: Liefde geneest. Het verhaal van Ruth opnieuw verteld. (Kok 1995)
(Ruth is een heerlijk boek om een paar weken uit te preken. Dit kleine boekje met uitgewerkte preken van Wim Dekker lees ik altijd graag. Het Bijbelboek wordt rechtgedaan en tegelijkertijd voel je de kracht van de uitwerking naar thema's in onze tijd. Inspireert me altijd tot mijn eigen preken.)
- Karel Deurloo en Kees van Duin: Beter dan zeven zonen. De feestrol Ruth als messiaanse verwijzing. (Ten Have 1996)
(Deurloo – en breder de Amsterdamse School – lees ik graag vanwege het accent op exegetische details, de lange bijbels-theologische lijnen en het voelbare plezier in theologie en exegese)
- Katherine Doob-Sakenfeld: Ruth (Interpretation). (John Knox 1999)
(De Interpretation-serie ben ik in mijn studententijd begonnen te lezen, omdat het bijbels-theologisch solide is, maar vooral omdat er na elk hoofdstuk suggesties gedaan worden voor de prediking, suggesties die vaak met kernthema's uit de Westerse cultuur worden verbonden)
- Kornelis Miskotte: Het gewone leven. (U.M.Holland 1939)
(Het is heerlijk om tijdens een preekserie over Ruth, dit boek een paar weken te lezen. Het zijn uitgewerkte bijbellezingen uit 1939 (!). Soms omslachtig, je hebt geduld nodig en fascinatie voor de context en het moment. Het is historisch, cultureel en theologisch groots wat hierin gebeurt. Neem het een keer goed door, en je bent blijvend geraakt door het 'gewone leven')
- Laura Smit and Stephen Fowl (Brazos Theological Commentary): Judges and Ruth (Kok 1995)
(Uit de Brazos-serie lees ik soms een commentaar. Het interessante/eigene is namelijk dat ze expliciet theologisch schrijven. Amper exegetische details, vooral een theologische lezing van een Bijbelboek. Hauerwas, de systematisch-theoloog, schreef een deel in deze serie, Jaroslav Pellikan, de kerkhistoricus, ook)
- Ellen van Wolde: Ruth en Noömi. Twee vreemdgangers. (Ten Have 1993)
(De kracht van deze benadering is het eigenzinnige, het intertextuele, maar ook het accent op de rol van de buitenstaander en de outsider; steeds ook de goede verstandhouding met de Umwelt. De Engelse vertaling van het boek heet: Two aliens)
- Nico Riemersma: Het boek Ruth: Kanttekeningen en kerngedachten, www.nicoriemersma.nl
(Riemersma, kenner van het Lukas-evangelie, is een originele en grondige exegeet; je proeft dat hij een levenlang Bijbelwetenschapper is; als ik iets van hem tegenkom lees ik het graag, en vaak attendeert hij me op aspecten in een tekst die ik zelf niet had gezien)
- Jack M. Sasson, Ruth. A New Translation with a Philological Commentary and a Formalist-Folklorist Interpretation, Baltimore / Londen 1976
(Een soms over-het-hoofd-gezien aspect is het folkloristische, en dus ook het kunnen leren van andere folkloristische verhalen; intrigerend perspectief: de volksvertelling, komt in zekere zin dichtbij Miskotte, maar je kunt het ook ethnografischer insteken; juist hier wel sterke nadruk op het filologische)