



**Kun je God  
leren kennen?**

## **Kun je God leren kennen?** **Geen gekke vraag.**

Twintig jaar was ik, toen ik voor het eerst de Bijbel las. Ik raakte onder de indruk van Jezus, van zijn karakter, zijn manier van omgaan met mensen en de wijze waarop Hij over God sprak. Zo totaal anders dan ik mij Hem had voorgesteld. Veel dichterbij en persoonlijker, midden in het dagelijkse leven.

Ik las dat Jezus tijd nam voor mensen aan wie anderen voorbij liepen. Ik zag dat Jezus consequent deed wat ik in mijn beste momenten ook probeer te doen: Zonder eigenbelang aandacht en tijd aan iemand besteden, omdat diegene de moeite waard is, ongeacht zijn of haar achtergrond. Iemand onvoorwaardelijk helpen in de kern van zijn bestaan, omdat je de ander liefhebt, niet omdat het moet, of zo. Waarom begin ik hierover? Omdat dit het begin is van het antwoord op de vraag: Kun je God leren kennen?

Niemand heeft God ooit gezien.  
Jezus heeft ons bekendgemaakt hoe Hij is.  
Wie Mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien, zei Hij.

Hoe leer je iemand kennen? Niet door hem als vriend toe te voegen aan je Facebook-account (al kan het een begin zijn) maar door veel met elkaar om te gaan, met elkaar te praten, van hart tot hart. Tijd investeren in elkaar.

### **Wil je God leren kennen?**

Kijk naar Jezus, lees over Hem, ga - om zo te zeggen - dagelijks met Hem om. Niet omdat je 'ergens moet beginnen', maar omdat je nergens beter kunt beginnen.

**Hoe?** Gewoon beginnen met praten tegen Jezus. Hem je vragen stellen en luisteren naar wat Hij tegen je zegt. In het begin kan dat onwennig voelen. Ik had het idee mijzelf voor de gek te houden. Toch voelde ik dat Hij echt luisterde en ik leerde ook zijn stem verstaan. Via teksten in de Bijbel, in mijn hart, in bepaalde situaties, in muziek, in personen om mij heen. Zo leerde ik Hem kennen. En via Hem, God.

Want, hoe beter je Jezus leert kennen,  
hoe dieper je God in zijn hart kijkt.